

## 21 Lied 21 - Loo jir'aavoe - Zij zullen niet meer hongeren (Jes 49:10, Op 7:17)

Intro: **C Csus C C Csus C C Csus C G G**

**C Csus C C Csus C**  
 2x 1: Loo jir'aa -voe, weloo jitsmaa -'oe.  
*Zij zullen niet meer hongeren, zij zullen niet meer dorsten.*

**C Csus C G G**  
 Weloo-jakkeem sjaaraav-- waasjaamès.  
*Niet meer vrezen voor het steken van de zon.*

**F G C**  
 Refrein: Kie Hassè 'al hakkissee- jir'è 'ootaam.  
*Want het Lam in het midden van de troon, zal hen weiden,*  
**Em Am Am7 Dm F G G**  
 Wejanhielem 'èl, mabboe'ee majim chajjiem  
*en leiden naar de levensbron.*

---

**C Csus C C Csus C**  
 2x 1: Zij zullen niet meer hongeren, zij zullen niet meer dor -sten.  
**C Csus C G G**  
 Niet meer vrezen voor het ste -ken van de zon.

**F G C Em Am Am7**  
 Refrein: Want het Lam in het midden van de troon, zal hen weiden,  
**Dm F G G**  
 en leiden naar de levensbron.

outtro: **C Csus C C Csus C C Csus C G G**

Origineel lied:

Zij zullen niet meer hongeren - Elly en Rikkert Zuiderveld.

Gebaseerd op Jes 49:10 en Openb 7:17.

Hebreeuwse tekst: Henk Steneker.